



Reisverslag

Gemoedelijk Gelderland

S2401A

Van vrijdag 7 juni tot donderdag 13 juni 2024





Wij gaan op vakantie naar Heerde.

Wij verblijven in vakantiehuis de Rode Beer.

De reizigers die mee gaan zijn:



**Liza
Ineke
René
Dirvid
Henk**



Onder begeleiding van: Rosemarijn, Rob en Peter





Inhoud

Dag 1 – vrijdag 7 juni 2024	4
Vertrek- en aankomst dag.....	4
Dag 2 – zaterdag 8 juni 2024	6
Markt, Anton Pieck en Pizza's	6
Dag 3 – zondag 9 juni 2024	9
Rustdag, terrasje en pannenkoeken	9
Dag 4 – maandag 10 juni 2024.....	12
Film, lunchen en bierproeverij deel één	12
Dag 5 – dinsdag 11 juni 2024	14
Kas van Kaat, De Koperen Ezel, terrasje en bierproeverij deel twee.....	14
Dag 6 – woensdag 12 juni 2024	18
Museum Beeld en Geluid en lekker eten bij De Postkamer	18
Dag 7 – Donderdag 13 juni 2024.....	22
Vakantie zit er op. We gaan weer naar huis	22
Foto's.....	23





Dag 1 – vrijdag 7 juni 2024

Vertrek- en aankomst dag

Vandaag begint onze vakantie. Met ons mee gaan vakantievierders Liza, Ineke, René, Dirvid en Henk. De begeleiders zijn Rosemarijn, Rob en Peter.

Om twaalf uur zijn Rob en Peter in Arnhem. Rosemarijn gaat direct naar de accommodatie. Zij woont daar in de buurt. Ook Henk en Liza worden daarheen gebracht door familie.

Rob had de meeste boodschappen al gehaald en in de bus gezet. Om half één komen René en Dirvid bij Tendens op de Marasingel in Arnhem aan. Zij hebben een taxi gedeeld. Alleen was er in de taxi geen ruimte voor de grote rollator van René. Daarom hebben zij een kleinere meegenomen. Maar dat is niet zo handig. René is namelijk twee meter en vier centimeter lang. Als je dan moet lopen met een lage rollator... Dat is afzien en geen vakantie. Hoe lossen we dat op?



Peter zegt dat hij die rollator wil gaan omruilen. Dat is wel in Nieuwegein. Jammer, want daar is Peter op de heenweg al langs gereden. Maar René moet ook een fijne vakantie hebben zonder rugpijn. Peter is met zijn camper naar Arnhem gekomen en daar past die grote rollator wel in. Dus hij gaat de rollator omruilen.

En zo rijdt Rob met alleen Dirvid, René en Ineke naar Heerde. Rosemarijn is daar ook al. Peter rijdt dus via Nieuwegein, maar wel met de grote rollator. Hij is iets na drie uur in Heerde op de locatie. Nu is de groep compleet en kan de vakantie beginnen. Eerst kamers en medicijnen uitzoeken (dat laatste is ook een hele klus) en de bedden opmaken.



Daarna hebben Rob en Rosemarijn soep gemaakt. Lisa wil graag helpen en mag roeren. Groenten- en tomatensoep met ballen of... tsja die ballen... oeps...die lagen nog bij Rob thuis in de koelkast.



Maar vegetarische soep is ook heerlijk hoor. Net als een broodje hamburger met uien. Die uien heeft Peter nog even snel bij de plus gehaald. Iedereen heeft heerlijk gegeten.



Dirvid is moe en gaat om acht uur naar bed. Liza gaat in bad om op tijd klaar te zitten voor het muziekfeest oranje op NPO 1. Samen met Henk, René en Ineke geniet Liza van alle oranje liedjes. Ineke kan zelfs twee dingen tegelijk. Ze breit terwijl ze luistert. Rob heeft van zijn werk een appeltaart meegenomen. Die moet natuurlijk ook nog even geproefd worden...



Als ze allemaal naar bed zijn bespreken Rosemarijn, Rob en Peter wat er aan leuke activiteiten in de buurt van Heerde te doen zijn. Rob en Rosemarijn kennen de omgeving dus dat komt vast helemaal goed.

Voor nu welterusten en morgen gezond weer op. We zijn benieuwd wie er morgen het langste kan uitslapen.



Dag 2 – zaterdag 8 juni 2024

Markt, Anton Pieck en Pizza's

Oef... dat uitslapen is niet helemaal gelukt hoor.

Ineke is midden in de nacht om kwart over vier wakker.

Liza wil zich om half vijf aankleden. René heeft een apneuapparaat. Deze maakt best een beetje lawaai.

Dirvid kan daar niet van slapen. René is om zes uur wakker. Rob ligt op de overloop op de gang en heeft dus alles heel goed mee mogen beleven. Peter is inmiddels ook wakker en om half zeven beneden. De paar die toen nog wel slapen worden om kwart voor zeven opgeschrikt door het brandalarm. Kortom we kunnen de dag mooi op tijd beginnen ...



Natuurlijk wordt er geholpen bij het wassen, zalven en aantrekken van de sokken. Er wordt gedoucht, de tafel wordt gedekt, de eitjes worden gekookt. Voor Ineke wordt het eten gepureerd.



We verhuizen een bed naar de kelder. Daar gaat Peter slapen. Dirvid kan dan in de kamer waar Peter sliep. Daar heeft hij geen last meer van het geluid van het apneuapparaat.

Dus een best vroege en drukke start deze tweede vakantiedag. Daarna hebben we maar eventjes rustig aan gedaan. Wel zijn we naar het centrum gelopen. Daar is een leuke markt. Rob heeft gelijk de Postkamer besproken waar we de laatste avond uit eten zullen gaan.



Tussen de middag hebben we lekkere tosti's gegeten. Om één uur zijn we naar Hattem vertrokken om naar het Anton



Pieck museum te gaan. Wist jij al dat Anton Pieck eigenlijk de Efteling heeft verzonnen? Zijn tekeningen zijn ook gebruikt voor de wegwijzers en de sprookjes en versieringen.



Het is toch wel ver lopen van de parkeerplaats naar het museum. René en Dirvid hebben het daar best wel zwaar mee. Dirvid had eigenlijk ook een rolstoel mee moeten krijgen. Die waren op dat moment op zijn woonadres niet beschikbaar. Dat is best wel een beetje slordig. Zonder rolstoel kan hij niet alles mee doen. Gelukkig is Rob een rolstoel op gaan halen bij het museum. Ook heeft Rob de bus bij het weggaan recht voor het museum gezet zodat we makkelijk konden instappen. Wat dan wel weer jammer is, is dat we niet meer aan zijn rugzak hebben gedacht. Die hebben we bij binnenkomst af moeten geven. Dus is hij nog een keer heen en weer gereden.



Daarna hebben we bij onze locatie wat gedronken en rustig aan gedaan.



We besluiten om pizza's te bestellen bij pizzeria Cleopatra.



Om kwart over zes worden er zeven pizza's en één lasagne (voor Ineke) gebracht. Liza heeft de bezorger op staan wachten. We hebben allemaal zitten smullen en bijna alles is op. Nog een ijsje toe en dan we zitten we echt allemaal vol. Nu uitbuiken en koffie drinken.



Vanavond komen er twee films met John Travolta op televisie. Met name René wil deze erg graag zien.

We gaan ons allemaal om de beurt opfrissen. Douchen of in bad en kijken uit naar morgen. De begeleiding kijkt iets minder ver in de toekomst. Zij willen het liefst een ongestoorde nachtrust. Hopen dus dat iedereen een beetje gewend is en een klein beetje zal uitslapen. **Welterusten zaterdag.**





Dag 3 – zondag 9 juni 2024

Rustdag, terrasje en pannenkoeken

Uitslapen is toch nog niet helemaal gelukt. Maar wel beter dan gisteren. Meestal op deze vakanties wordt het uitslapen elke dag een beetje langer. Het langst slaapt men dan uit op de vertrek dag en dat is dan weer niet zo handig.



Vandaag is het zondag. Een rustdag in de bijbelbelt. Heerde ligt daar precies in. De winkels zijn hier op zondag dicht. Wij hebben vandaag het plan om naar Garderen te rijden om de zandsculpturen daar te bekijken. Maar goed dat we de openingstijden controleren. Het is ook op zondag gesloten. Dus dat gaat niet door. Eerst maar ontbijten.

Vandaag hebben we gebakken ei, gekookt ei, havermout van rijstemeel, croissants, aardbeien en nog veel meer. Heerlijk gegeten allemaal. Nee, foutje, niet allemaal. Ineke is zo moe en is lekker blijven slapen. Als zij is opgestart doet ze lekker mee met de rustdag.



Heerlijk buiten in de zon gezeten. Er zijn ook spelletjes gedaan. De broer van René kwam op de koffie samen met zijn vrouw. Om één uur hebben we weer tosti's gegeten van de resterende bolletjes en boterhammen. Jammie.





Daarna gaan we naar Elburg om een terrasje te pikken. Wel even gekeken op internet of er iets open is. En jawel, gelukkig zijn er ook terrasjes open. Daar zijn we rond drie uur. Het eerste terrasje bij de parkeerplaats is zelfs open. Ook is daar ruim plaats voor onze groep. Warme chocomel, cappuccino, cassis en een 0% biertje.



Verder zijn er vandaag maar twee dingen te doen in Elburg : niks en helemaal niks. Dus keren we maar terug naar ons vakantie paleisje.

We rijden nog even langs het huis van Rosemarijn om kaneel te halen want:



VANAVOND ETEN WE PANNENKOEKEN!!!

Naturel, met kaas en ui , met spek, met appel en rozijn, met prei champignons en ui.

Eindstand: René 5, Peter 5, Rosemarijn 5, Rob 4, Liza 4, Henk 2 en Ineke ook 2. En morgen ochtend gaan we gewoon door want er is nog een flinke stapel over.





In de avond kijken we naar de film *De Leeuwenkoning*. Een rustige avond dus. Of toch niet...



Om tien uur in de avond is er een heel harde klap. Ineke wil opstaan uit haar brei stoel en leunt even op de glazen bijzettafel. De tafel en Ineke vallen allebei. De tafel in stukken en Ineke heeft een bloedende snee van een centimeter in haar hand. De bloedspetters zitten op de breistoel, het vloerkleed en op de kleding van Ineke. We zijn allemaal geschrokken, maar Ineke natuurlijk het allermeest. Ze kan zich niet zo goed uiten, maar het is wel heel goed merkbaar. Zowel bij het verbinden van haar hand als bij het drinken van de cola. Het bloeden stopt en na het verbinden kan ze ook weer drinken met behulp van haar gewonde hand.



Dag 4 – maandag 10 juni 2024

Film, lunchen en bierproeverij deel één

Iedereen heeft heel goed geslapen. Iedereen? Nee, toch niet. Rob weet niet waarom, maar hij kan gewoon niet in slaap komen. Rosemarijn is om vier uur wakker en kan daarna ook niet meer slapen. Het alarm bij Rob thuis is twee keer afgegaan en is hij gebeld door de beveiliging. De rest komt pas na half acht naar beneden. Dat is dus best wel even fijn.

Als we naar de wond bij Ineke willen kijken moet de oude pleister er af. Tjonge, die pleister zit echt vast! Dat is niet fijn. Ineke haar huid is zo dun en helaas gaat de wond weer open. Het is niet zo'n grote maar wel een diepe wond. Daarom bellen we toch naar een lokale huisarts. Om half twaalf gaat Rob met Ineke naar de huisarts. De wond is daar keurig verbonden met een speciaal zelf oplossende en helende pleister. Deze moet een week blijven zitten.



Ondertussen hebben we genoten van een lekker ontbijt. Ontbijten met de overgebleven pannenkoeken! Wat een feest. Maar ook brood met van alles en nog wat en yoghurt met muesli gaan er in. De buiken zijn weer gevuld.



Peter neemt altijd diverse films mee op reis. De keuze valt op:

Harry Potter

Ondertussen zijn Rob en Ineke naar de huisarts en heeft Peter boodschappen gedaan. Hij wil vanavond een bierproeverij doen met allerlei 0% biertjes.





Eigenlijk willen we vandaag naar het bos. Maar het is een echte regendag. Naar het bos met regen? Nou, echt niet. We zijn wel goed maar niet gek. Dus kiezen we om te gaan lunchen in de Ossenkop in de Eper bossen. Toch een beetje bos. En niet onbelangrijk... heerlijk gegeten. Ineke neemt poffertjes, Liza patat met een kroket, Rosemarijn een bietencarpaccio en de overige vijf een twaalf uurtje. Dat is tomatensoep, kleine uitsmijter en een boterham met kroket.

Terug op de locatie hebben we verder naar *Harry Potter* gekeken. Eh... zouden ze het ook echt gezien hebben?



En dan is er thee en koffie.

We bespreken wat we de komende dagen kunnen en willen doen. En wie straks de macaroni zal gaan maken. Rob en Peter geven aan dat het allemaal vegetarisch is. Dus stellen zij voor dat Rosemarijn het eten klaarmaakt.

Allemaal heerlijk gegeten van de vegetarische macaroni. Bijna alles is op. De macaroni die over is hebben we ook vast gekookt. Peter zijn specialiteit voor morgenochtend: *stokjespap*. 🙌



Nadat alles is opgeruimd, en de koffie klaar, kijken we naar deel één van *Frozen*. Chips en *Radler 0%* erbij en genieten. Dan willen Dirvid, Ineke en Liza naar bed.

Met Henk, René, Rob, Rosemarijn hebben we een 0% proeverij gedaan onder leiding van Peter. De bieren: *Leffe*, *Warsteiner*, *Hertog Jan*, *Corona*, *Brand IPA* en een *Duitse Weissbier*. Leuk hoor dat smaken zo kunnen verschillen. We zijn het er wel over eens dat de *Leffe Bruin* de lekkerste is. Morgenavond deel twee van de 0% bierproeverij.



Oh, en nog even vermelden voor het thuisfront dat één flesje per merk steeds is verdeeld onder de zes proevers. Dus niet een flesje per persoon.



Dag 5 – dinsdag 11 juni 2024

Kas van Kaat, De Koperen Ezel, terrasje en bierproeverij deel twee

Wat is er aan de hand? De lamp op de gang blijft branden. Het is een bewegingsmelder maar die werkt ineens niet meer. Ojee, Rosemarijn, Rob en Peter hebben dus geen donkere kamer. Gelukkig toch nog wel lekker geslapen.

Om half acht zijn Rosemarijn en Peter in de keuken en een kwartiertje later is ook Rob daar. Maar... wel heel raar hoor... verder is niemand wakker. Is er iets aan de hand? Moeten we 112 gaan bellen? Waarom is er niemand zijn bed uit? Om half negen horen we dan toch eindelijk wat geluid. René is als eerste beneden. En zo kan langzaam het ontbijten gaan beginnen.

Stokjespap? Wat is dat nou weer? Tja dat is iets wat Peter heeft verzonnen. De 'blote' macaroni met melk, roomboter en suiker en dat warm opeten. Heerlijk (vindt Peter). De meesten willen het niet eens proberen. René wel. Hij vindt het ook lekker. Vooral de melk die in het schaaltje overbleef toen de macaroni op was.



Verder is het weer een uitgebreid ontbijt met yoghurt, muesli, krentenbollen, crackers en ook nog steeds met pannenkoeken. Peter maakt de pannenkoeken lekker warm in de pan. Ineke geniet weer van een appel rozijn pannenkoek. Dirvid, Rob, René, Henk, Rosemarijn en Peter genieten van de pannenkoeken kaas, stroop en suiker. Liza geniet enorm van de bosvruchten jam. Ze heeft in vier dagen bijna de hele pot al leeg. Het is vakantie, dus genieten maar.



Na een laat ontbijt vertrekken we rond twaalf uur naar de *Kas van Kaat* in Zwolle. Dit is een zorgboerderij met ook een winkel en een fijne horeca gelegenheid. Op het heerlijke terrasje hebben we gebak besteld. Met natuurlijk koffie, chocomelk, munt thee en een heel gezond vruchtensapje. De gebakjes zijn ontzettend lekker.





Daarna hebben we bij de Alpaca's gekeken. Er lopen zelfs drie pasgeboren Alpaca's tussen.

Daarna staat een tweede activiteit op de agenda. *De Koperen Ezel* in Epe Een ongesubsidieerd speelparkje met een aantal dieren. Stokstaartjes, jonge fazant kuikentjes waarvan er drie helaas spreidpootjes hebben en dus niet goed kunnen lopen. De verzorger bindt de pootjes wat bij elkaar om te proberen of ze dan beter gaan lopen. Als je het niet probeert kom je er niet achter, maar hij heeft er niet veel hoop op.



Er zijn ook konijnen, kippen, kalkoenen, poezen, schapen, vogels, Mara's met jongen. Ook een mama possem die haar jongen laat drinken. Natuurlijk zijn er ook ezels. Daar mag je zelfs gewoon tussendoor lopen. Een van die ezels heeft vast een beetje honger want die knabbelt aan je jas. Je moet zelfs oppassen voor je vingers.



Wat ze daar ook hebben? Een speeltuin met schommels. Dat vindt Liza wel heel erg leuk. Met een brede lach op haar gezicht geniet ze van de schommels. Ze kan ook heel goed schommelen en hoeft helemaal niet geduwd te worden.



Daarna hebben we in de zon patat en een ijsje besteld. Als de patat komt begint het toch iets te miezeren en gaan de meesten toch even naar binnen. Liza en Peter zijn niet bang voor een beetje miezer en willen helemaal niet naar binnen. Gelukkig is de zon ook weer snel tevoorschijn gekomen. Liza krijgt bezoek van een poes die heel graag ook een patatje wil hebben. Dat mag niet van Liza niet want patat is helemaal niet goed voor poezen.



Terug in het huisje zet Peter deel twee van *Frozen* op. René vindt al snel dat het weer hetzelfde is als gisteren. Dan maar even koffie en thee drinken en rusten we uit van deze drukke en leuke dag.

Rosemarijn, Rob en Peter beginnen met het klaarmaken van het eten. Vandaag eten we spareribs met gebakken



aardappeltjes en gemengde sla. Dirvid wil liever geen sla. Dus hij krijgt

doperwtten met wortelen. Iedereen heeft gesmuld van deze heerlijke maaltijd.

Ook is er een watermeloen en aardbeien met slagroom. Maar we zitten zo vol, dat kan er nu even niet meer bij. Dus hebben we *Harry Potter* deel 2 opgezet. Natuurlijk weer Nederlands gesproken want dat is veel fijner om te kijken.



Na een klein uurtje hebben we *Harry Potter* op pauze gezet. De film duurt wel twee en half uur. We gaan weer aan tafel voor het toetje. Rob heeft de watermeloen voor Ineke gepureerd. Ze vindt het heel erg lekker. Bij de anderen valt de watermeloen ook zeer in de smaak. Daarna hebben we weer een stuk van de film gekeken. Liza en Ineke geven aan dat ze moe zijn en willen naar bed. Daarom kijken we morgen wel verder. Ook Dirvid is moe en gaat naar bed.



Dan is het toch tijd voor deel twee van de 0% bierproeverij. We beginnen met een Affligem Belgisch wit, Rob/René/Rosemarijn vinden deze wel aardig. Peter en Henk wat minder. Tweede biertje is *Texels Skuumkoppe*. Deze is unaniem tot



beste bier uitgeroepen van de twee proeverijen. Daarna nog de Leffe blond geproefd die ook iedereen wel lekker vindt. De *Brugse Sportzot* was het duurste biertje. Peter heeft die voor het laatst bewaard. Hahaha, nou zeg, dat vinden we allemaal een 'vies' smaakje. Raar hoor voor €2,29 toch een vies biertje kunnen maken. Peter kon van de *Imperial Stout* geen 0% vinden en daarom heeft hij toch die 9,5% alcohol meegenomen. Het is een heel donker bier met wat koffie en chocolade tinten. Iedereen kreeg een ienie minie beetje om te proeven. Gelukkig voor Peter en René vindt iedereen die niet lekker en hebben zij een beetje meer.



Deze vakantie is niet van vrijdag tot vrijdag maar van vrijdag tot donderdag. Rob heeft voor de zekerheid naar het huis van Henk gebeld dat we donderdag al naar huis komen. Dat is maar goed ook want daar hebben ze toch niet op gerekend. Daarom hebben we de rest ook maar gewaarschuwd. De meesten zijn inderdaad niet voorbereid op een donderdag als thuiskomstdag.

Op naar de woensdag waar het *Kijk en Luister museum* op het programma staat. En dan gaan we op de laatste avond ook nog uit eten bij *De Postkamer* in Heerde. Maar dat is voor morgen. Voor nu welterusten.



Dag 6 – woensdag 12 juni 2024

Museum Beeld en Geluid en lekker eten bij De Postkamer

De vakantie vordert. Iedereen is wel gewend aan zijn of haar kamer en bed. En de andere geluiden en de geur dan thuis. Maar door alle indrukken van deze week komt ook de vermoeidheid. Zo wordt er vandaag uitgeslapen en hebben we een rustig begin. We ontbijten ook niet met zijn allen. Ineke is echt wel moe. Het zal door de indrukken van de reis komen maar ook door haar val met de tafel. Dat is ook best heftig. Al dat glas, een diepe snee, dat bloed en een verband. Dan moet je ook nog naar een vreemde huisarts en douchen met een plastic zakje om je arm. Ze mag lekker nog even blijven liggen.

René is het eerste op en wordt gevolgd door Liza en Dirvid. Even later is ook Henk present. Uiteraard beginnen we weer met een pannenkoek. Ze zijn bijna op. De laatste bewaren we voor Ineke. Deze kan zij gewoon opeten zonder dat het gepureerd hoeft te worden. De supermarkt *Plus* heeft de fruitbakjes 'op de datum' afgeprijsd. Die kunnen we niet laten liggen. Ook lekkere filet americain. Daar smullen we ook wel van. Als Ineke is opgestaan smult ze van haar pannenkoek. Dan is het tijd voor het laatste stuk van *Harry Potter* deel 2.



Als dat is afgelopen gaan we lunchen. Dit keer heerlijke tosti's ham-kaas, kaas, kaas-uien. Met ketchup of curry. Dat is weer smullen. Uitbuiken doen we in de bus. Want even na één uur vertrekken we naar het museum *Beeld en Geluid* in Bennekom. Als Rob met een groep hier in de buurt op vakantie is, gaat hij daar altijd naartoe.

Als we er bijna zijn belt Rosemarijn hun op. Zo zijn zij super goed voorbereid op ons bezoek en weten ze wanneer ze het verhaal over straatpiano's, draaiorgels, muziekdozen en andere muzikmakers kunnen beginnen. Overal waar wij moeten zijn in Bennekom is de weg opgebroken. Maar Rob houdt vol. Als we aankomen bij het museum hebben ze voor ons een parkeerplaats voor de deur vrijgehouden. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar na 50 minuten rijden is het eerst tijd voor... een plaspauze.



Er zijn daar werkelijk hele lieve en enthousiaste vrijwilligers. Omdat voor de begeleiders niet betaald hoeft te worden koopt Peter vijf muziekdoosjes om aan het einde van de vakantie cadeau te geven aan onze vakantie vrienden.

Daarna gaan we naar de zaal waar de presentatie wordt gegeven door een zeer enthousiaste vrijwilliger. De presentatie duurt een uur maar de tijd vliegt voorbij. Hij maakt er echt een feestje van. Laat alles zien en draaien. Hij zegt ook dat als je door de muziek heen gaat praten dat je dan de zaal uit moet. Dus we zijn heel stil als de muziek speelt. Er zijn echt heel veel



bijzondere instrumenten bij. Liza mag ook nog twee keer een muntje in een instrument doen zodat het gaat spelen. Een *violano* is een soort draaiorgel met een piano EN viool er in. Die



worden dan door een schijf met gaatjes en puntjes aangedreven en maken heel mooie muziek. Platen van ijzer of zink, rollen, meerdere platen in één apparaat Wat zijn er veel verschillen. Ook nog een klein draaiorgeltje dat er uitziet als een konijn in een hoed. Als je de muziek start komt het konijn steeds omhoog uit de hoed. Na de voorstelling lopen we nog even door de rest van het museum. Allemaal mooie oude spulletjes. Daarna moeten we toch echt weer terug gaan rijden want we gaan deze laatste avond uiteten.



We zijn voor vijf uur terug op onze locatie. We drinken nog een kopje thee of een 0 % biertje. Dan lopen we om kwart voor zes naar *De Postkamer*.

We krijgen een mooie tafel voor acht personen dicht bij de wc. Dat is best wel fijn want dan hoeven we niet ver te lopen. Eerst bestellen we wat te drinken en bestuderen we de menukaart. Rosemarijn neemt een voorafje. De rest van de bestelling is tweemaal de schnitzel met pepersaus, eenmaal de kipsaté, eenmaal de vegan strudel, eenmaal de



vegan burger, eenmaal patat met een hamburger en tweemaal de hamburger op brood. Voor Ineke hebben ze het in de keuken netjes gepureerd. En het ziet er ook best lekker uit. Voor iedereen is er ook nog sla en patat en een bakje appelcompote. Dat laatste vindt Ineke wel heel erg



lekker. Het hoofdgerecht is best wel veel maar we zetten dapper door en nemen toch een toetje. Rob en Peter zitten echt wel vol en nemen een Italian coffee. Ineke en Liza nemen een dame blanche. Dat zijn zelfs drie grote bollen vanille ijs. Dirvid en Rosemarijn nemen de wentelteefjes. René en Henk hoeven niets. René heeft straks liever een klein waterijsje die we thuis in de vriezer hebben liggen.





Als we thuiskomen schrijven Rob en Rosemarijn de vakantieherinneringen. Allemaal mooie complimenten. Terecht want het was voor en met iedereen een feestje. Ook krijgen ze een muziekdoosje als aandenken. Als je daaraan draait hoor je het melodietje 'tulpen uit Amsterdam'. Twee mooie herinneringen aan een TOP VAKANTIE met vijf leuke vakantiegangers en drie ook heel leuke vrijwilligers van Tendens.

Dirvid, Liza en Ineke zijn erg moe en willen naar bed. Liza wil wel eerst nog even in bad. Als zij net op bed ligt horen we vuurwerk. En ja hoor, Liza komt naar beneden. Na een half uurtje is er al een poosje geen vuurwerk meer en kan ze weer naar bed.

We doen toch de laatste bierproeverij ook nog even.

Een vraag: Is de *Texelse Skuumkoppe* zonder alcohol lekkerder dan de *Skuumkoppe* met alcohol?

Om daar achter te komen moet er getest worden. De meningen verschillen.

Uiteindelijk besluiten we: nummer 1: *Skuumkoppe 0%*. Op nummer 2: de *Skuumkoppe met alcohol* en een gedeelde derde plaats voor *Leffe blond 0%* en *Leffe bruin 0%*.



Om iets na elf uur gaan we allemaal naar bed.
Welterusten allemaal.





Dag 7 – Donderdag 13 juni 2024

Vakantie zit er op. We gaan weer naar huis

Deze donderdagochtend zijn we allemaal weer eens vroeg wakker. Rob heeft helaas bijna niet geslapen. René is ook heel vroeg. Daarna volgen Peter, Liza, Rosemarijn en Dirvid. Henk en Ineke zijn de laatsten. Maar allemaal zeer op tijd.

Het ontbijt vandaag is zonder pannenkoeken. René, Henk, Dirvid en Liza willen allemaal de Griekse yoghurt met muesli. En zo is de Griekse yoghurt helemaal op. Rosemarijn neemt daarom genoeg vanille vla en Peter gaat voor de ontbijtkoek met roomboter.

De tassen zijn gepakt, bedden afgehaald en de bedden zijn ook weer op de oorspronkelijke plek teruggezet. De plakkers op de bewegingsmelders er ook weer afgehaald. Na nog een pot koffie komen de ouders van Liza met een cadeautje voor de begeleiders. Hoe leuk en lekker is dat. Dank jullie wel. Een half uurtje later komt de zus van Henk met de hond. Die is zo blij dat hij Henk weer ziet. Geweldig. Daarna de spullen van Ineke en Dirvid in de Tendens bus gezet. De spullen en rollator van René gaan in de camper van Peter. René wordt door Peter thuis gebracht. Dan nemen we afscheid van elkaar.

Deze vakantie is ook weer een feestje geworden. Jullie zijn een lieve warme groep met aandacht voor elkaar.

Volgend jaar weer?



Foto's



